



Katja en ik

Speeddate

TEKST ESTER VAN DEN BERG FOTOGRAFIE WOUTER KEURIS

Katja is zo'n dame die altijd wel iets meemaakt. Ze deelt haar belevenissen met Ester; daar zijn ze tenslotte vriendinnen voor. In LOS kun je meegenieten.

"Tjonge, is het ineens alweer december", verzucht mijn vriendin Katja aan de telefoon. "De donkere dagen voor kerst..." Ze lijkt wat somber. "Heb je al kaarsjes in huis gehaald?", probeer ik. Het gezellige hofjeshuisje van Kat is normaal gesproken een en al gezelligheid met lichtjes en versieringen. "Hm? Nee, nog niet", antwoordt ze afwezig. "Hè bah, moet ik ook weer kerstkaarten gaan versturen enzo. Ik heb er helemaal geen zin in."

Ik gooi het over een andere boeg. "Je vergeet dat we eerst nog het Glazen Huis krijgen, hier op de Beestenmarkt in ons eigenste stadje! Dat wordt vast een gezellige bedoening, denk je niet?" Er klinkt een niet al te enthousiast gemompel aan de andere kant van de lijn: "Weet je wat het doel is van Serious Request dit jaar? Moeders in oorlog- of conflictsituaties. Ik heb wat filmpjes gezien van Eric Corton in Ivoorkust... Pfff, zo heftig."

"Ik denk trouwens dat ze niet zoveel ophalen hoor, met die crisis enzo", ratelt Kat er pessimistisch op door. "Ik heb zelf ook niet bepaald over." Mijn pogingen om haar wat op te vrolijken mislukken hopeloos. "Als je dit jaar nu eens geen kerstkaarten verstuurd en de uitgespaarde kosten aan postzegels aan Serious Request doneert? Dan sla je twee vliegen in één klap!" Alle beetjes helpen is mijn motto. Eigenlijk ben ik wel trots op mijn vindingrijkheid.

"Mjah, dat kan", klinkt het echter mat. Katja blijft in de down-modus. "Heb je zelf een beter idee dan?", vraag ik geprikkeld. "Tuurlijk", klinkt het cynisch. "Wat dacht je van een marathon ramen wassen bij bejaarden terwijl we een sponsorloop doen met lege flessen terugbrengen?" De najaarsdip van mijn vriendin heeft blijkbaar nog veel grotere vormen aangenomen dan ik dacht.

Op deze manier ben ik klaar met ons gesprek. "Zeg chagrijn, ik bel je later wel weer om af te spreken bij wie we de kerstspecial van *All You Need Is Love* gaan kijken." Ik krijg de volle laag. "Ja, daar heb ik nou echt zin in", snauwt Kat. "Lekker kijken naar hoe anderen hun grote liefde in de armen sluiten terwijl ik in mijn joggingbroek samen met jou en een doos chocola en een fles prosecco op de bank zit." Het hoge woord is eruit; Katja baalt van haar vrijgezelbestaan.

"Wacht eens even..." Katja klinkt zowaar opgetogen. "Speeddate!", schreeuwt ze me door de telefoon toe. Ik ben een moment sprakeloos. "We organiseren een speeddate en we laten alle deelnemers inschrijfgeld betalen en de opbrengst gaat rechtstreeks naar het Glazen Huis." Haar enthousiasme kent ineens geen grenzen meer. "Met een beetje mazzel zit ik helemaal niet alleen met kerst! Zou nog vrijgezel zijn?"



DEAL?
SCHRIJF JE IN OP
WWW.LOS.NU