

## Katja en ik

# Denduipor

TEKST ESTER VAN DEN BERG FOTOGRAFIE WOUTER KEURIS

Katja is zo'n dame die altijd wel iets meemaakt. Ze deelt haar belevenissen met Ester; daar zijn ze tenslotte vriendinnen voor. In LOS kun je meegenieten.

"Wij willen graag een witbierdje, een rosé en bitterballen." De serveerster heeft haar pen in de aanslag om onze bestelling te noteren. Katja schudt haar hoofd. "Wacht, ik heb een heel handig trucje voor je", zegt ze belerend. "Wit. Ros. Bit. Wit-ros-bit. Witrosbit." De serveerster kijkt meewarig naar mij en ik schiet in de lach. "Het is de Katja Onthoud Techniek, de KOT zeg maar." De serveerster haalt haar schouders op. "Als u het niet erg vindt, schrijf ik het toch even op." Nu is het Kats beurt om beteuterd te kijken, waardoor ik nog harder moet lachen.

Het old school opschrijven blijkt goed te werken, want binnen een mum van tijd staat onze bestelling op tafel. Het humeur van Katja is gelukkig niet aangetast. "Heerlijk zeg! Een witbierdje drinken in de zon. Ik heb eindelijk het gevoel dat de zomer gaat beginnen." Kat mijmert over de aanstaande evenementen: de Peurbakkentocht, Werfpop. "En natuurlijk...?" Ik moet de zin afmaken, maar ik heb geen idee waar ze het over heeft. "Het EK voetbal!", maakt ze zelf af.

Kat en ik zijn niet bepaald voetballiefhebbers. We zijn fan van zowel Ajax als Feyenoord; het is maar net hoe het uitkomt. Maar bij grote landtoernooien staan we natuurlijk achter Oranje en doen we enthousiast en fanatiek mee. We zijn schaaamteloze gelegenheds-supporters. Maar daarbij moet wel gezegd worden, en daar zijn we stiekem heel trots op, we weten wat buitenspel is. "Wanneer begint het eigenlijk?", vraag ik me hardop af. "En tegen wie spelen we allemaal? Misschien is er een app voor?" Mijn vriendin graait in haar tas en haalt haar telefoon te voorschijn. Ze begint driftig te typen. "Hmm, hier heb ik een speelschema. Ziet er nog best ingewikkeld uit." Ze leunt iets voorover zodat haar schaduw over het display valt. "Wel een speelschema."

Na enig zoeken weten we dat Nederland in Poule B zit. Dat we eerst tegen Denemarken spelen, dan tegen Duitsland en als laatste tegen Portugal. "Dat ben ik morgen alweer vergeten", merk ik op. "Niet als je de Katja Onthoud Techniek toepast", knipoogt mijn vriendin. Ze sluit haar ogen: "Den. Dui. Por." Zegt ze langzaam. Dan herhaalt ze het nog een paar keer, steeds sneller: "Denduipor, denduipor, denduipor." Ze doet haar ogen weer open. "Zo, dat zit er in." In mijn meligheid kopieer ik de stem van de serveerster: "Als je het niet erg vindt, schrijf ik het toch even op." Mijn vriendin snuift naar me: "Ach, semi." Ik kijk haar verbaasd aan: "Semi?" Nu is het Katja's beurt om te lachen. "Ja, Stik Er Maar In!"