



## Katja en ik

# Blond voornemen

TEKST ESTER VAN DEN BERG FOTOGRAFIE WOUTER KEURIS

Katja is zo'n dame die altijd wel iets meemaakt. Ze deelt haar belevenissen met Ester; daar zijn ze tenslotte vriendinnen voor. In LOS kun je meegenieten.

"Blond", is het antwoord van mijn vriendin Katja als ik vraag of ze nog goede voornemens heeft voor 2012. "Ik wil wat meer fun dit jaar, vandaar." Drie kwartier later staat ze bij me op de stoep met een pakje verf van de drogist. Met een oude handdoek en vol goede moed gaan we aan de slag. Tijdens het inwerken van het spul bespreken we onze andere goede voornemens. Na een tijdje gaat Kat de boel uitspoelen.

"Waaahhhh!! Help!!", klinkt het hysterisch vanuit mijn badkamer. Ik vlieg naar boven en ren naar binnen. "Oh Es, kijk nou..." Ik moet heel erg mijn best doen om niet in de lach te schieten; het haar van Kat is... tsja oranje, komt nog het dichtst in de buurt. "Ik kan solliciteren naar een baan als mascotte van het Nederlands Elftal!" Op zich een goed idee gezien het aanstaande EK van deze zomer, wil ik zeggen. Het gezicht van Kat spreekt echter boekdelen: geen tijd voor grappen nu.

Terwijl Kat loopt te tieren en te vloeken, bel ik gauw mijn kapper. Alain is één van de vele kappers aan de Breestraat, maar de enige die aan mijn haar mag zitten. Gelukkig heeft hij tijd en mogen we meteen komen. Ik vind nog ergens een hippe pet waar we het haar van mijn vriendin de Oranje-mascotte grotendeels onder kunnen verbergen. Een sjaal doet de rest. Desondanks kijkt Kat steeds schichtig om zich heen terwijl we richting de stad fietsen.

"Meid, wat heb jij gedaan?" Alain duwt Kat in een stoel en pakt één voor één wat plukjes haar en bekijkt ze met een vies gezicht. Kat vertelt beteuterd hoe ze het nieuwe jaar had willen beginnen. Mijn kapper kijkt haar strak aan via de spiegel en zegt: "Blond? Maar darling, dat is zó 2011." Met zijn handen maakt hij een wegwerpgebaar. "Had je niet gewoon aan de lijn kunnen gaan? Of wat vaker bij je moeder op bezoek?"

Alain ratelt nog wat suggesties terwijl hij het hoofd van mijn vriendin achterover in een wasbak trekt. Terwijl het haar van Katja allerlei behandelingen ondergaat, geeft mijn kapper ons een hoorcollege over de warmte van de eigen haarkleur, het mengen van verf en de combinatie van die twee. We knikken ja en amen en beloven nooit meer zelf zo rigoureuus te kleuren. Als Kat weer een echte brunette is en we naar buiten lopen, zegt ze: "Mooie boel is dat; het is nog niet eens 4 januari en nu al één goed voornemen niet gehaald..."



DEAL?  
SCHRIJF JE IN OP  
WWW.LOS.NU