



Katja en ik

Old stars

TEKST ESTER VAN DEN BERG FOTOGRAFIE WOUTER KEURIS

Katja is zo'n dame die altijd wel iets meemaakt. Ze deelt haar belevenissen met Ester; daar zijn ze tenslotte vriendinnen voor. In LOS kun je meegenieten.

Het is een uurtje of 7 's avonds als mijn vriendin Katja belt. "Zullen we naar de film gaan?" Dat lijkt me een uitstekend idee op deze gure herfstavond. We spreken af op de Steenstraat voor de Lido. In de stromende regen lopen we langs de filmposters. We kiezen voor *All Stars 2: Old Stars*. "Ik heb wel zin in een paar lekker Hollandse blote mannenbenen op een grasveld", giechelt Kat. "Wat jij?" Ik heb geen bezwaar.

Net als we ons een beetje comfortabel hebben geïnstalleerd met een drankje en een zak popcorn, zucht Kat: "Nee hè..." Als ik haar vragend aan kijk, knikt ze subtiel in de richting van twee meiden van een jaar of 22 die de zaal binnen komen lopen. "Dat is dat meisje waar Dennis me voor heeft laten vallen." Dennis leek een veelbelovende vlam van Kat, maar na een paar weken kwam er abrupt een einde aan hun relatie. Arme verdrietige Katja begreep er helemaal niets van. Tot ze hem zag lopen, helemaal verliefd met zijn arm om een blond meisje dat zeker 10 jaar jonger was dan zij zelf.

"Ze zou de Milli Vanilli-test niet doorstaan", schampert Kat in de bioscoopzaal. Het is onze manier om aan te geven dat we iemand erg jong vinden. Voor diegenen die inderdaad te jong zijn of wiens geheugen moet worden opgefrist: Milli Vanilli was een popgroep die eind jaren '80 de ene na de andere hit scoorde. Het sprookje viel in duigen toen bleek dat de twee *mooiboy*s de nummers zelf helemaal niet in zongen. Grote kans dat de blonde rivale van Kat deze geschiedenis niet kent.

De film begint en we besluiten *Blondie* te negeren. Al snel liggen we in een deuk om Thomas Acda en kijken we verlekkerd naar Daniël Boissevain. Na een paar minuten tikt Katja me aan en fluistert: "Tjeempie, ze zijn wel wat ouder geworden hè?"

In de pauze installeren *Blondie* en haar vriendin zich naast ons, zich niet bewust van wie wij zijn. "En nu dan? Is het nou uit met Dennis?", horen we de vriendin vragen. Ik zie dat Kat haar oren spitst. "Ja joh, het werkt niet hoor. Hij is natuurlijk een stuk ouder." Kat tikt me aan met haar voet, ze onderdrukt zichtbaar een brede lach. "Ja, wat wil je. Hij is bijna 40, toch?", vervolgt de vriendin. *Blondie* weer: "Jawel en dat is op zich niet zo erg, maar...", ze spreidt haar armen en trekt haar schouders op, "als iemand nog nooit van Rihanna heeft gehoord... Tsja, dan houdt het op."